

Børnereporter møder... INTERVIEW

VILDT EVENTYR

Jakob har været i ALLE lande i verden

Jakob Øster har rejst til alle lande i hele verden. Faktisk er han den yngste dansker, der har været i alle lande og på alle kontinenter. Her fortæller han Børneavisens reporter Alma om nogle af sine mange eventyr.



I Elfenbenskysten mødte Jakob poro-folket. Det er en meget hemmelig stamme.



Der er gode strande og dykning på Maldiverne. Og masser af farverige fisk, man kan se på lavt vand, når man snorkler, siger Jakob.



JOURNALIST: TOMMY ZWICKY
FOTO: JAKOB ØSTER

Hvorfor har det været vigtigt for dig at se alle lande i verden?

Som barn rejste vi ikke til andre lande i ferierne. Faktisk var jeg bange for at flyve. Men som ung mand begyndte jeg selv at rejse ud. Jeg kan godt lide at møde nye mennesker og kulturer. En dag opdagede jeg, at jeg havde været i over 100 lande, og da begyndte jeg mere målrettet at forsøge at komme til alle verdens lande.

Hvor har du haft den mest spændende oplevelse?

Uh, det er svært, for jeg har oplevet så meget. Men jeg kan nævne tre vilde oplevelser. I Elfenbenskysten mødte jeg poro-folket. Det er en meget hemmelig stamme. Hvert syvende år holder de en ceremoni, hvor de tilbeder djævelen. Det gør de som en slags ritual for drengene i

stammen. Det var meget spændende. I Etiopien boede min familie og jeg hos Mursi-stammen. De boede i hytter uden hverken vand eller elektricitet. De har sådan nogle store plader i deres ører og læber, som de synes ser godt ud. Og så drikker de frisk blod fra en tyr, fordi de tror, det giver dem styrke.

Og så havde jeg en ret vild oplevelse i Libyen. Der blev jeg smidt ud af landet, fordi de troede, at jeg var en hemmelig agent.

Har du rejst i lande, hvor der var krig?

Ja, det har jeg. Når man gør det, skal man forberede sig grundigt. Og jeg fik tit hjælp fra andre, så jeg ikke kom i problemer.

Var det ikke farligt?

Nej, ikke hvis man tænker sig om og forbereder sig ordentligt. Selv i lande med krig er der masser af områder, hvor der er

fred. Faktisk er verden ikke så farlig, som mange går og tror. Når man læser i aviser og ser tv, kan man godt tro, at verden er et farligt sted, men det synes jeg slet ikke. Det er meget mere sikkert at rejse i dag, end det var tidligere. For veje, biler, busser og tog er bedre i dag. Og de fleste mennesker, jeg har mødt, var glade for at få besøg. Også i lande med uro.

Hvilke lande var sværest komme ind i?

Nogle lande er meget vanskelige at komme ind i. Det var nærmest umuligt for mig at få visum til at rejse ind i Saudi-Arabien. Jeg prøvede i syv år. Men de vil ikke lukke turister ind. Så jeg måtte prøve at få et forretningsvisum. Det var ikke let. Men det lykkedes til sidst.

Føler du, at du har lært landene godt at kende?

Jeg har prøvet. Nogle lande lærte jeg bedre at kende end andre. Når man ikke bor i landet, er man jo kun gæst og turist. Men jeg har



"I Etiopien boede min familie og jeg hos Mursi-stammen. De har sådan nogle store plader i deres ører og læber, som de synes ser godt ud."



BØRNEREPORTER

Jakob Øster, 47 år

Alma, 9 år

FOTO: TOMMY ZWICKY



Her er et billede fra Jakobs tur til Irak.

Her er Jakob til gedefest i Havana, som er Cubas hovedstad.



"Jeg havde familien med i Kirgisistan. Folket her kunne kun deres eget sprog og lidt russisk".



Her er Jakob i Papua Ny Guinea, hvor stammefolket laver masker af ler for at skræmme onde ånder væk.

altid forberedt mig ved at læse om landet inden og møde nogle lokale og ikke bare sidde sammen med de andre turister på et hotel.

Hvordan har du klaret dig i de lande, hvor du ikke kunne tale deres sprog?

Jeg taler godt engelsk og tysk og rimeligt fransk og spansk og kan sagtens begå mig på de sprog. Og så kan jeg godt lide at lære nye sprog. Jeg kan sige "du er en god mand, og jeg er et fjols" på over 30 sprog. Det betyder meget, når man skal møde nye mennesker, at man gider at lære deres sprog. Nogle gange har jeg også fået hjælp fra tolke eller Google Translate på min mobiltelefon.

Rejste du alene eller med din familie?

Begge dele. Jeg kan godt lide at rejse alene. Det passer mig fint. Så facetimer jeg med dem derhjemme. Men jeg havde også min kæreste og mine børn med mange steder. Min

søn på 10 har været i 66 lande og min datter på 12 har været i 79 lande. Børn er gode at rejse med. De fleste bliver glade, når de ser en familie med børn, der kommer på besøg. Det har givet os mange gode oplevelser. Jeg havde familien med i Kirgisistan. Folket her kunne kun deres eget sprog og lidt russisk. Men vi havde en herlig ferie.

Hvis du skal anbefale én oplevelse og ét land til mig, hvad skulle det så være?

Maldiverne er rigtig dejligt. Der er gode strande og dykning. Og masser af farverige fisk, man kan se på lavt vand, når man snorkler. Mange tror, det er rigtig dyrt. Men hvis man bor på de små øer med de lokale, så er det faktisk ret billigt. Dog er Maldiverne et muslimsk land, så mange steder på de lokale øer skal man have tøj på, når man bader udenfor de internationale hoteller.

Fakta

På 25 år, fra 1994 til 2019, har Jakob besøgt alle lande i verden.

FN har en liste over lande. Der er 193 lande på listen. Jakob har været i dem alle sammen. Han har også været nogle steder, som ikke står på den liste. Stederne hedder Kosovo, Vatikanet og Taiwan. Han har også været på kontinentet Antarktis.

Jakob har i gennemsnit brugt 10 dage i hvert land.

Rejserne har kostet omkring 1,2 millioner kroner.