

Som taget ud af en Indiana Jones-film: Oversete Mellemamerika byder på overgroede jungletempler og vild natur

Ud over mayaruiner byder lande som Guatemala og Belize på farverige fugle, tæt jungle og fænomenale strande. Fem fascinerende lande har regionens mest velbevarede arkæologiske ruiner og en storslået natur.

JAKOB ØSTER

Få steder i verden finder man så mange velbevarede arkæologiske fund som i Mellemamerika, og som en ekstra bonus er mange af disse tempelruiner beliggende i tæt jungle med et ofte varieret dyreliv.

Det er steder, hvor man overalt kan fornemme historiens vingesus. Fra de særdeles velbevarede Tikal-limstenstempler opført i det vestligste Mellemamerika af mayaerne til ruinerne i Panama Citys gamle bydel helt i øst.

Regionen er ud over ruiner også berømt for sit fantastiske dyreliv, som omfatter alt fra vilde pumaer og jaguarer til brøleaber, tapirer, rokker, ørne, papegøjer og krokodiller. Og i byer og landsbyer kan man opleve en verden, som kun de færreste i Europa kender til.

1 Templer og edderkopaber i Guatemala

"Det evige forårs land" er bl.a. kendt for sine vulkanske landskaber, sin fascinerende mayakultur og for den farverige kolonistilsby Antigua. Landets suverænt største turistattraktion er dog jungletemplet Tikal.

Skjult dybt inde i junglen fungerede templet i gamle dage som mayaernes hovedsæde, og med de overgroede limstenstempler ligner området noget fra en Indiana Jones-film. Rundt om templet lever mange edderkopaber, kalkuner og ræve.

Mayaerne er ud over at bygge templer i junglen også kendt for allerede dengang at fremstille chokolade. Det er der nok mange, som er taknemmelige for – i hvert fald er der i dag mere end 9.000 kakaofarme i landet, og der produceres mere end 10.000 tons chokolade årligt.

Som i alle andre lande i den mellemamerikanske region er det i Guatemala godt at kunne tale lidt spansk, hvis man vil rejse rundt på egen hånd i landet eller bevæge sig uden for alfarvej. En karakteristisk ret i landet er: atole – varm vælling med majs, mælk, kanel og sukker.

2 Snegleruiner og et blått hul i Belize

Selv om Belize er et af Mellemamerikas mindste lande har det overraskende meget at byde på: En lang kystlinje, utallige øer med snorkling og dykning i verdensklasse, tæt jungle med et rigt dyreliv og utallige ruiner fra mayariget.

Landets bedst bevarede mayaruiner hedder Caracol. De befinder sig i Belizes Cayo-distrikt, og navnet på ruinerne betyder "snegl", fordi tilkørselsvejen til dem i gamle dage cirklede sig dertil.

Spændende er også nationalparken med det finurlige navn: Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, opkaldt efter en nærliggende bjergkæde, som ligner en hanekam.

Det frodige reservat lever godt op til landets motto: "jeg blomstrer i skyggen" og råder over både brøleaber og intet mindre end 200 fritgående jaguarer.

Jaguarerne skal man dog være heldig for at se, for de skjuler sig godt.

Ikke langt fra parken finder man Red Bank Scarlet Macaw Viewing Area, hvor man fra november til marts kan se papegøjer.

Ud over mayaruiner og dyrespottning byder Belize desuden på havkajaksejls over Glover-



Tikal-templet var i gamle dage mayaernes hovedsæde i Guatemala. Foto: Getty Images



Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary i Belize. Foto: Getty Images

” Skjult dybt inde i junglen fungerede templet i gamle dage som mayaernes hovedsæde, og med de overgroede limstenstempler ligner området noget fra en Indiana Jones-film.



revet, snorkling i Shark Ray-gyden og dykning i "The Blue Hole".

Skal du have stillet din sult, så prøv for eksempel: hudut – madbananer kogt med fisk og kokosmælk.

3 Ruiner og backpackerparadisi Honduras
Honduras er kendt for Copán-mayaruinerne, og stedet har udgjort en af mayatiens mest betydende bystater – og det er man ikke i tvivl om, når man ankommer til det stor-slåede område.

Man kender ikke grunden, men i omtrent 800 år var dalen, hvor Copán ligger, forladt, og den engang så prægtige by blev overgroet af jungle. Først i 1834 blev Copán genopdaget af den opdagsrejsende Juan Galindo, og stedet er i dag optaget på Unescos Verdensarvsliste.

Honduras er ud over arkæologiske ruiner også hjemsted for de smukke Bay-øer Roatan og Utila beliggende nord for fastlandet. Prisniveauet er her langt under det, man f.eks. ser i Costa Rica, og øerne er derfor især populære blandt backpackere. Korallrevet ud for øerne er en del af verdens næststørste rev – kun overgået af Great Barrier Reef i Australien – og Bay-øerne er et af de billigste steder i verden at tage dykkercertifikat.

Desuden byder Honduras på Cerro Azul Meámbar National Park, hvor man kan spotte bl.a. tukaner, navlesvin, tapirer, aber, pumaer og jaguarer. Trænger du til en drink, så brug dine lempira, som landets valuta hedder, på Barban-court – den udmærkede lokale rom.

4 Løvfrøer og ved vulkanens fod i Costa Rica

Ved foden af Costa Ricas Turrialba-vulkan ligger landets vigtigste arkæologiske udgravning Monumento Nacional Guayabo. Området menes oprindeligt at have været beboet af jæger-samler-folk fra den præ-colombianske æra fra år 1000 f.Kr. Omtrent et århundrede før spaniernes ankomst i 1561 blev området forladt og glemt – men heldigvis blev det genopdaget og videreudgravet omtrent 300 år senere.

I dag er det et spændende sted at gå rundt og fornemme historiens vingesus. Med vulkaner ofte indhyllet i morgendis og tæt jungle, der huser papegøjer, tukaner og et væld af spøjse aber, råder Costa Rica desuden over et af klodens mest unikke økosystemer, hvilket passer godt med landets motto: "pura vida" (rent liv).

Fra camps dybt inde i junglen kan du gå på nattejagt og være heldig at spotte den nataktive og særdeles fotogene rødøjede løvfrø, der lyser natten op med sine karakteristiske røde og grønne farver.

Landet byder desuden på forskellig adrenalin-sport som *river rafting*, *zip lining* og trætopsvandring. Vil du prøve en lokal ret så prøv: gallo pinto (på dansk: plettet hane) – stegte ris og bønner med ost og æg.

5 En berømt kanal og Kuna-folk i Panama

Mayaerne nåede ikke så langt som til Panama, så landets ruiner stammer i stedet fra de spanske kolonister. De er til gengæld lette at komme frem til, for mange af dem befinder sig i hovedstaden Panama Citys gamle bydel Panamá Viejo.

Landets største turistattraktion er dog ikke ruiner, men Panamakanalen som forbinder Atlanterhavet med Stillehavet og dermed udgør en af verdens bedste genveje. Kanalen er 82 kilometer lang, og det anslås at i alt 27.500 arbejdere mistede livet under opførelsen af den. Et skib, som sejler fra New York til San Francisco via kanalen, tilbagelægger kun 9.500 km: et godt stykke under halvdelen af de 22.500 km, som er afstanden, hvis man i stedet skulle hele vejen om rundt om Kap Horn.

Omtrent halvdelen af landets befolkning bor i hovedstaden Panama City, der blandt andet er kendt for sine spisesteder, der serverer fortræffelig ceviche – marineret fisk.

Råder du over din egen yacht, eller kan du på anden måde skaffe dig privat transport, så kan du desuden besøge de enestående San Blas-øer, beboet af Kuna-folket. Her kan man spotte kæmperokker på lavt vand, og der skyller jævnligt kæmpekonkylier op på de kridhvide strande. ■



Honduras er kendt for Copán-mayaruinerne. Foto: Wikimedia Commons



Den rødøjede løvfrø bor i Costa Ricas jungle. Foto: Wikimedia commons



Kvinde fra Kuna-folket på San Blas-øerne. Foto: Jakob Øster.