



Vejen dertil

Fly: Rejsen til Tonga kræver minimum to flyskift og koster fra København fra cirka 11.300 kroner tur-retur. Fra Fiji kan man flyve tur-retur til Tonga fra 2200 kroner.

Overnatning: Dobbeltværelse på et gæstehus, for eksempel Alibaba Guesthouse, koster fra 450 kroner pr nat.

Rejsetidspunkt: Tonga er varmt året rundt. Det er tørrest fra juni til september, og det regner mest fra november til april, hvor der også er risiko for cykloner.

Flyvende hunde suser omkring nær landsbyen Kolovai. Foto: Jakob Øster



Lokal handelsdame tager sig en slapper på markedet i hovedstaden Nuku'alofa. Foto: Jakob Øster

Flyvende hunde og fiskende grise

Ude midt i Stillehavet ligger ø-paradiset Tonga. Der går kun få fly til landet, der blandt meget andet byder på et par sjældne dyr med sære vaner. Tag med på familietur helt derud, hvor verden næsten ender.

Jakob Øster, rejser@jfm.dk

- Skal vi flyve med det der megagamle fly, får? spørger min datter, mens hun i tropervarmen med store, vantro øjne stirrer intenst ud mod landingsbanen.

Flyet bag trådnethegnet i lufthavnen foran os ligner noget fra en gammel James Bond-film.

Landingsstellet er højt og tyndt som et storkeben - og er så gammelt, at det ikke kan klappes op.

Med familien er jeg taget på rundtur i Stillehavet. Om lidt skal vi flyve fra Fiji til Tonga, og lufthavnspersonalet har netop fortalt mig, at Air Pacific's normale ATR72-fly er til reparation, og at selskabet derfor i stedet har leaset veteranflyet foran os og indsat det på dagens rute. En hurtig Wikipedia-søgning kan afsløre, at maskinen er en amerikanskproduceret Convair 580, som udgik af produktion helt tilbage i 1954.

Med børnene i hver sin hånd skridter vi snart efter hen mod det bedagede fly, mens mit hjerte banker som en hoppebold i en centrifuge. Angstens sved løber mig ned i øjnene, for jeg er langtfra tryk ved sådanne antikverede transportmidler og slet ikke, når vi befinder os i tredje verdenslande.

- Kom nu, det bliver sjovt, skat, siger min kone, der kender alt til min flyskræk.

- Hvis vi styrter ned, gør vi det i det mindste hele familien sammen, tilføjer hun med en stemme, så kold som knust is i en tropedrink.

Inde i flyet er der brede lædersæder, benplads, man normalt kun ser på første klasse, og enorme vinduer. Flyet er stærkt modtageligt for turbulens, og til trods for det gode vejr bliver vi kastet rundt, især da vi passerer skydækket.

Snart efter er der tænderklaprende koldt inde i kabinen, og iskoldt kondensvand begynder at dryppe ned i hovederne på os. Air Pacific's stewardesser tager situationen med ophøjet ro, mens de smilende går frem og tilbage og hjemmavant tørrer panelerne af med viskestykker.

Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga

Da vi lander i kongedømmet Tonga - eller Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga, som det på ikke så mundret vis hedder på tongansk - viser det sig til vores overraskelse, at samtlige biludlejningsfirmaer er lukket.

Heldigvis hjælper en flink lokal gut mig med fluks at ringe til Sunshine Carhire, og 20 minutter senere kommer en medarbejder defra ilende med en ældgammel Toyota til os.

Køretøjet er - ligesom flyet, vi lige er ankommet med - langtfra moderne: Nummerpladen hænger skævt i en enkelt skrue, motorhjelm er bulet, førersædet hælder mærkeligt til højre, og en lampe lyser konstant i kontrolpanelet.

Men efter at vi har læstet vores bagage af på vores guesthouse i hovedstaden Nuku'alofa, viser bilen sig alligevel imponerende driftsstabil, og vi kan uden problemer bruge de næste dage på at tage rundt på ud-

flugter for at se Tongas fascinerende om end temmelig anderledes seværdigheder.

Vi begynder dog helt traditionelt ved at sætte kursen mod stranden nær Ha'atafu på nordspidsen af hovedøen, Tongatapu. Helt dertil kommer vi dog desværre ikke, for en nylig cyklon har ødelagt vejen på den allersidste strækning.

I stedet lader vi vore unger bade og bygge sandslotte ved to nærliggende strandresorter, hvis strande vi frit kan besøge, fordi begge hoteller har lukket for sæsonen.

Flyvende hunde

Efter badeturen har vi planlagt at gøre et stop i landsbyen Kolovai, hvor vi har hørt, man kan se kæmpeflagermus.

- Når du passerer skiltet med "Farvel, Kolovai", kører du 10-20 sekunder mere, og så sidder de i træerne, siger en lokal kioskejer, vi møder på vejen dertil.



LÆS MERE
NÆSTE SIDE



Vi bliver inviteret hjem at drikke kava hos et par flinke øboer. Foto: Jakob Øster



Smilende lokale medtrafikanter vinker og hilser overalt på øen. Foto: Jakob Øster

6 TONGA



Fiskende grise på nordøstsiden af Tongas hovedø. Der, hvor vandet har trukket sig tilbage, opstår der huller i sandbunden, og dernede kan grisene fange småfisk, tang og skaldyr. Foto: Jakob Øster



FORTSAT FRA
SIDE 5

Præcis på den angivne destination hænger utallige sorte klumper ganske rigtigt og dingler under grenene i et par kæmpetræer. Vores unger larmer lidt, da de står ud af bilen, og flagermusene begynder straks at pibe og skriges for at advare hinanden.

Pludselig letter de fra træet, og i løbet af kort tid er måske 100 store flagermus med vingespand på op til 50 centimeter flakset hen over hovederne på os.

Det ser sjovt ud, da hovedparten efterfølgende lander. Det ser ud, som om de bare griber fast med kløerne i grenen, og halvanden gyngning og et vupti senere hænger de igen med hovedet nedad. Lidt som når en papegøje dejser om i en tegnefilm.

Foran den dyblå himmel kan vi tydeligt se bæsternes ansigter, deres kløer og tynde skelet, og i det stærke sollys bliver læderhuden, som udgør vingerne, gennemsigtig, når de fra tid til anden flyver omkring.

Fiskende grise

Rundt langs øen ser vi snart efter et par såkaldte *blowholes* - sære klippeformationer, der kaster havets store indrullerende bølger pittoresk op i luften.

Derfra fortsætter vi til den seværdighed, vi har glædet os mest til: Tongas fiskende grise.

Endnu en gang må vi have råd fra en lokal kioskdame for at finde vej. Kioskmutter kan heldigvis berette, at vi bare skal plotte landsbyerne ved navn Navutoka og Talafo'ou ind på GPS'en.

Til alt held har vi timet vores besøg, så der er lavvande, da vi ankommer. Ude i det lave vand går der derfor adskillige grisebasser fornøjede rundt og afsøger havbunden med deres tryner.

Der, hvor vandet har trukket sig tilbage, opstår der huller i sandbunden, og dernede kan grisene fange småfisk, tang og skaldyr, som de lystigt smæsker sig i. Efter sigende skulle denne alt godt fra havet-diæt gøre svinene saftigere, når de engang selv rammer middagsbordet.

Til kava-ceremoni i Nuku'alofa

Efter vore udflugter slapper vi af i hovedstaden og går på byens hyggelige markeder. Her driver vi rundt sammen med adskillige omfangsrige Tonga-matroner.

Her i landet og i mange af de øvrige stillehavslande er omtrent halvdelen af befolkningen nemlig svært overvægtige på grund af den olierige kost. Mange af kvinderne er iklædt traditionelle sivskørter, som ligner sovemåtter store nok til at rumme en hel familie.

I udkanten af hovedstaden bliver vi til sidst en tidlig aften vinket indenfor i en halvskummel bar af to smilende, trivelige mænd, der selv bor omme i baglokalet. De



Kvinde på markedet iført den traditionelle klædedragt. Foto: Jakob Øster

byder os på en kop kava. Det vandige ekstrakt fra roden af kavaplanten er her i landet et populært rusmiddel, ligesom man kender det fra Fiji.

Begge steder drikker man den mudderfarvede substans ved en lille ceremoni.

Drikken har en mild euforiserende effekt, og besøget hos vores to nye gæstfrie "fremmede venner" og den ceremonielle drik er den perfekte måde at afrunde vores besøg i landet med de flyvende hunde og de fiskende grise.